

Ontvangen kolleie geantwoord 11 Mei.

C.B. 7

Bij briefwisseling met gevangenen moet de naam en voornaam duidelijk op de enveloppe vermeld staan. Het adres luidt:

Aan ~~de zender~~ Heer

P. G. B. Quish Zelle: 5-82

DEUTSCHE POLIZEIGEFÄNGNIS
DEN HAAG.

v. Alkemadeaan 850

Iedere 3 weken mag wederzijds een brief gestuurd worden.

Brief- en ansichtkaarten zijn verboden en worden niet doorgelaten. Ongefrankeerde brieven worden niet aangenomen. (Duidelijk naam en adres van afzender vermelden.) Alléén tandpasta, tandenborstel en zeep kunnen PER BRIEF gestuurd worden. Bezoek wordt niet toegelaten. Schoone wasch wordt door de gevangenis uitgereikt.

Überprüft: *Ro*

Scheveningen, 26. IV. '44.

Liefste vrouwe, jongens, enz.

Na drie week is 't tijd voor de tweede brief, die ik hier nu dezelfde eel schrijf. Niets is er in drie tijd veranderd, mijn eelgenooten en ikzelf zijn nog gezond, een verhoor heeft er niet plaats gekocht. De ene dag lijkt op de andere, opstaan en naar bed gaan, wat eten - voor mij voldoende - veel bidden en een beetje lezen uit een bibliotheek-boek. En dan eens in de week scheren, eens in de 14 dagen een bad en eens in de paar dagen - zoals dat uitkomt - een kwartiertje luekten. 't @gebed blijft mijns grootste, eigenlijk eenige, troost. 't Is het eenige wat ik kan doen voor jullie en mijzelf en ik hoop dat @god mij zal willen verhooren en spoedig vrede zal maken. De Meimaand komt in zicht, wie weet welke genade @god in die maand op de voorbede van O. L. V. zal willen verleenen. Daarom, vrouwe, jongens, vooral in die maand nog veel vruiger dan anders met mij gebeden om uitredding voor de wereld en hie volkeren en voor ons. Poort jij, vrouwe, die steeds zo veel